



## Wijnreis LOIREVALLEI. Programma juni 2011

### Donderdag 2 juni 2011

5u: Vertrek vanuit Lede en Gent met luxe-autocar.

Via de Autoroute du Nord naar Péronne richting Parijs (of alternatieve weg bij drukte) en vandaar via de autoroute de l'Acquitaine (560 km) richting Tours. Stops en vrije lunch langs autostrade.



Bezoek aan het 16<sup>de</sup> eeuwse **kasteel van Azay-le-Rideau**, dat het toonaangevend voorbeeld van de renaissancebouwstijl is. Het kasteel ligt in het water van de Indre en is integraal bemeubeld en gedecoreerd in dezelfde stijl. Blikvanger is er het centraal gelegen trappenhuis.

We rijden naar **Château de la Minière in Ingrandes de Touraine** voor een bezoek met degustatie van de recente jaargangen bij de nieuwe Vlaamse eigenaars van het kasteel.

Vandaar naar ons verblijfshotel: **Hotel Plantagenet\*\* in hartje Chinon**. In dit 19<sup>de</sup> eeuwse hotel 'de caractère' genieten van een warm onthaal en gezellige sfeer. We beschikken er over verzorgde kamers voorzien van alle comfort en het ontbijtbuffet biedt een rijke waaier aan verse producten.



Na de welkomstdrink en de installatie in het hotel gaan we naar **restaurant L'Echo de Rabelais in Chinon** voor een viergangendiner met **aangepaste wijnen in het gezelschap van een wijnmaker uit Huismes, Mr. Vincent Bellivier**.



### Vrijdag 3 juni 2011

9.00 u De volgende morgen rijden we langs de befaamde abdij van **Fontevraud** met korte stop. Het betreft de eerste gemengde abdij voor zowel paters als nonnen van vooral adellijke bloede met daarenboven een vrouw aan het hoofd. Verder naar **Saint-Just sur Dive** voor bezoek en proeverij van zowel de cremants als de saumur-champigny van het domein Saint-Just. Daarna vervoegen we onze weg naar het **Middeleeuwse kasteel van Brézé** met de diepste droge slotgrachten van Europa. In troebele tijden leefden honderden soldaten in de troglodyten die in de wanden van de grachten zijn gevormd. We brengen er een bezoek het kasteel en de



immense slotgrachten. We genieten ter plaatse ook van **een lunch met aangepaste wijnen van het kasteel van comte de Colbert**.

We rijden langs **het kasteel van Montsoreau**. De verschillende stijlen zijn een weerspiegeling van zijn evolutie. Half 15<sup>de</sup> eeuw werd het gebouwd als gesloten vesting en door de eeuwen heen evolueerde het stilaan tot een aangename residentie met een open vleugel naar de rivier toe.

We begeven ons naar Beaumont en Véron voor een bezoek aan het in de 15<sup>de</sup> eeuw herbouwde Château de Coulaine van wijnmaker Etienne de Bonnaventura. Sedert 1300 wordt de familiale wijntraditie daar onafgebroken verder gezet.

De druiven worden er op biologische wijze verbouwd. De absolute



topper is wel deze Diabliesse: het is een bewaarwijn met een enorme kleur- en smaakconcentratie, verbouwd van oude wijnstokken en met een opbrengst van 30 hl/ha.

Terug naar het hotel voor opfrisgelegenheid.



19.45 u: kort ritje met plaatselijk vervoer naar **Restaurant Val de Vienne in Saily** voor een **heerlijk driegangendiner met aangepaste wijnen** onder de deskundige leiding van de chef de cuisine en Mme Laure Dozon, onafhankelijk wijnmaker in Ligré.

## Zaterdag 4 juni 2011

9.00 u: Na een uitstekend ontbijt vertrekken we voor een kort ritje naar **Bourgueil voor bezoek aan het domaine de la Butte** en degustatie. Eigenaar Jacky Blot heeft 20 ha wijngaarden in Montlouis en 5 ha in Vouvray (La Taille aux Loups). Sinds 2002 bezit hij eveneens 15 ha van één der beste terroirs op de zuidelijke helling in Bourgueil (La Butte).

We degusteren er de wijnen zowel van Montlouis en Vouvray als van Bourgueil.



12.00 u: We worden verwacht bij Sandra Renou op het domaine du Plessis. De familie **Renou heeft er sedert 1900 een 28 ha groot wijndomein op de hellingen van Saint-Nicolas de Bourgueil**. We proeven er de wijnen uit verschillende vaten en genieten er van **een lunch met wijn** in de troglodytenkelder.

15.30 u: Naar Chinon voor bezoek aan het **Chateau de la Grille**, voor bezoek aan het 28 ha grote wijndomein met kelders en degustatie van de Chinonwijnen van Cabernet Franc.



We bezoeken in Chinon nog het befaamde en sedert 2010 knap gerestaureerde kasteel van



**Chinon**, waar Jeanne d'Arc ooit de 'dauphin' Charles VII ontmoette en hem aanzette zich te laten zalven tot koning van Frankrijk. Dit was meteen de aanzet tot de ultieme strijd die leidde tot de bevrijding van de Engelse overheersing.



19.00 u: terugkeer naar hotel.

20.00 u: korte wandeling naar **restaurant At'Able**, gehuisvest in een 18<sup>de</sup> eeuwse vroegere halteplaats voor de postkoets, waar we ontvangen worden door 'la Patronne' maar ook door de **wijnmaker van het domein Spelti uit Panzoult**. We genieten er van een **driegangenlunch**, met degustatie van vier aangepaste wijnen en deskundige uitleg van de degustatieproducent.

## Zondag 05 juni 2011

**9.30 u:** na een lekker ontbijt en inladen van valiezen vertrekken we naar **Tours voor een korte wandeling o.m. aan de Place Plumereau**.

**11.30 u:** we rijden enkele kilometers verder naar **Rochecorbon en Parçay, dichtbij Vouvray**. We bezoeken er het **domaine de la Chataigneraie van Benoit Gautier**. We degusteren er schitterende



Chenin Blanc wijnen met appellatie **Vouvray zowel Sec, Demi-sec als Moëlleux**.

Daarna genieten we nog van een uitgebreide lunch met wijn.

**15.00 u: vertrek huiswaarts**

Wij wensen u alvast veel plezier met het lezen van dit programma.



Met uw goed humeur wordt dit een schitterende reis!